

Actiecomité Behoud Woudweg e.o.

Ontvangen reacties van sympathisanten 3

Voor de bewoners van de steden en de polder hoeft het allemaal niet blijkbaar. Hieronder weer een aantal van de bij ons binnengekomen reacties.

Ik begrijp niet dat plannenmakers voor veel geld een prachtig veenweidegebied moeten omvormen tot een gekunsteld 'natuur'-gebied en daarbij historische elementen willen verwijderen. Het is heerlijk om in het huidige landschap te fietsen en wandelen, ofwel recreëren, en te genieten van de rust en het weidse uitzicht, de veranderende natuur door de jaargetijden en de talrijke weidevogels. Het is een schaars goed dat er in deze verstedelijkte omgeving nog op deze manier gerecreëerd kan worden! Ik hoop dat plannenmakers tot inkeer komen. Het bespaart ze veel geld wat beter kan worden benut voor behoud van de huidige natuurwaarden.

Wij zijn ook voor het behoud van de woudweg het is een mooi landelijk weggetje ,met mooie knotwilgen, heldere sloten en vogels van allerlei soort .Wij hebben er zelfs een keer een purperreiger gezien en ook de koekoek huist er.De hazen springen nog vrolijk rond en wij vinden dat dat zo moet blijven.

Ook wij willen dat de Holyweg en Woudweg behouden blijft. Zelf ben ik opgegroeid aan de Holyweg en zie de afgraving met lede ogen aan.

Graag sympathiseer ik in beginsel met jullie opvattingen. Sloten en weiland vormen voor mij een herkenbaar en aantrekkelijk beeld dat ik graag in stand zou willen houden. Ik weet niet in hoeverre moerassen e.d. een paar eeuwen terug wellicht het beeld bepaalden. Ook het waterbeleid in onze lage deltakan een goede reden zijn om tot een andere inrichting te komen. Wat dat betreft zou ik graag ook het verhaal van DLG eens willen horen.

Wij ergeren ons al jaren, dat Delfland met onze mooie polder uitzichten knoeit

Ik ben het helemaal met jullie eens. Met uitzicht op de Holiërhoekse polder, die voor een deel al verpest is geniet ik dagelijks van het weidse uitzicht. Als weidelandschap is de geschiedenis van dit gebied te "lezen" aan de hand van sloten en kreekruigen. Als het gebied bij de Woudweg op de schop gaat, raken we weer een uniek stuk polderland kwijt. In gesprekken die ik destijds heb gevoerd met voorlichters van de Herinrichtingscommissie – of hoe die club precies heten mag – werd mij ook duidelijk dat enige democratische controle op hun plannen nauwelijks mogelijk is. Blijkbaar moeten de plannenmakers aan het werk gehouden worden. Onder het mom van "terug naar de oertijd" moet er moeraslandschap komen. Het cultuurlandschap kunnen we dan wel in het museum bekijken.

Bij deze wil ik mijn steun betuigen voor het behoud van de cultuurhistorie. Het kleine stukje polderlandschap dat er nog is moeten we behouden.

Laten we alsjeblieft de vrije blik op de polders kunnen houden en ervoor zorgen dat de vogels en andere diersoorten die niet thuishoren, hier ook kunnen blijven. We zijn voor de knotwilg (helpen al jaren mee in de polder wilgen te knotten). De enige vorm van bos die wij accepteren zijn de z.g. geriefbosjes, waar kleine zoogdieren e.d. zich kunnen ophouden.

Als inwoner van Vlaardingen (Holywijk) mag ik graag regelmatig een fietstochtje maken in de omgeving en ik geniet dan zeer van het polderlandschap. Ik ben het volledig eens met uw actie om te proberen te voorkomen dat men in gaat grijpen om de omgeving zogenaamd mooier te malen door moeras en percelen bos aan te leggen. Op een aantal plaatsen in onze omgeving heeft men dat al gedaan en dat is erg jammer en zonde van het geld. De woudweg en omgeving houden zoals die is.

POLDERGEBIED WOUDWEG MOET BLIJVEN!!!!!!!!!!!!!!

Gaarne betuig ik mijn steun aan uw streven om de Woudweg met de aanliggende weilanden in de originele staat te houden. Alleen zou ik een fiets/voetpad op enige afstand van de Woudweg willen hebben om ongestoord van autoverkeer te kunnen genieten van dit prachtige gebied.

Een hoogst karaktervol en authentiek landschap waar het geweldig fietsen is, maar waarvan ik ook geniet als ik er met de auto rij moet kennelijk op de schop. Waarvoor? Is er geld over dat bij ons burgers uit de zak getrommeld is en moeten we nu gaan genieten van namaaklandschap, dat nog lang nodig heeft om iets voor te stellen en waarvan we al genoeg gekregen hebben in Midden-Delfland, mooi hoor maar overdaad schaad en aangezien het maximum bereikt is. De Woudweg is pure geld- en natuurvernietiging. Laat die dienst Landelijk gebied ook eens kijken naar de historische waarde. Waar hebben we nog zo'n gebied in deze omgeving? Als ze daar een antwoord op kunnen geven dan graag, Helaas zijn alle plekken die er op lijken al aangepast en aangetast of toch net anders. Het gebied bij de Kandelaar is al op de schop gegaan en wordt heel mooi, maar is het authentieke van dit gebied kwijt. Moet het laatste stukje bij de Woudweg nu ook weg? De Oostveenseweg en de Zuidbuurt hebben lang niet het oude kreek karakter van de Woudweg. Laat ze eens op oude kaarten kijken naar de loop van de kreek en de weggetjes daarlangs en hoe lang er al geboerd wordt in dit gebied. Als ze wat met het gebied willen doen, laten ze dan de boeren maar betalen voor het natuurbeheer dat ze doen, doen ze nog iets goed met het voor de Woudweg bestemde geld van ons. Verder hoop ik dat velen jullie actie zullen steunen, waardoor de aanvang van de werkzaamheden langdurig worden uitgesteld, of nog beter, worden afgeblazen.

Ik begrijp niet wat de noodzaak is om dit unieke landschap op te geven voor een recreatieve bestemming. Nu zie ik hoeveel mensen plezier beleven aan het fietsen en wandelen in het gebied met uitzicht op boerderijen en koeien en paarden. Ik kan me niet voorstellen dat mensen na de herinrichting meer plezier beleven aan het nieuwe gebied. Bij Vlaardingen ligt al een waterrijk gebied waar men kan kanoen. Ik heb daar nog nooit een kano zien varen. En vlakbij ligt het Bommeer en de Vlaardingse Vliet waar men uitstekend kan kanoen. Ik proef uit het artikel dat we geen invloed meer kunnen uitoefenen op deze plannen. Ik vraag me dan af wanneer er überhaupt mogelijkheid tot inspraak is geweest.

Mijn man en ik willen graag onze steun betuigen aan jullie actie tegen het om zeep helpen van de Woudweg en omgeving. Afblijven dus! Er zijn genoeg plasjes (Poldervaart, Delft-Zuid) en wie wil watersporten gaat maar naar Giethoorn of de Krabbenplas, Foppenplas, Vlietlanden, Brielse Meer enz. Bij onze omgeving horen de weilanden met hun bewoners (wij hebben bijv altijd graag een leuk gesprek met een koe) of dat nou mensen of dieren zijn. Wij wonen niet voor niets al bijna 25 jaar aan de rand van Schiedam (eerst Woudhoek, nu Svea) en als fervente wandelaars lopen wij hier uren rond, juist de ruimte is heerlijk en het ziet er altijd anders uit.

De woudweg en midden delfland moet blijven zoals het is!!!!

Er is nu genoeg gepraat en de tijd voor duidelijke actie is nu denk ik aangebroken. We zijn vredelievende mensen maar soms moet je toch iets meer je stem verheffen om gehoord te worden. Wordt het misschien tijd voor een plaatselijke actie met spandoeken e.d. en de lokale en landelijke radio en tv erbij te betrekken, dus een oproep aan alle sympathisanten kom overeind en in actie. Het programma "vijf in het land" heeft zeker interesse voor onze problemen, Look-tv heeft het wel en wee van Schiedam hoog in het vaandel dus laten ze dat nu maar weer eens bewijzen. De sloopvergunning voor diverse gebouwtjes is afgegeven dus de TIJD dringt. Zoals de situatie nu ervoor staat gaat in januari 2006 de beuk erin. Kortom wij moeten NU onze stem nogmaals luid en duidelijk laten horen en hopelijk vinden wij nu een gewillig oor.

Graag wil ik jullie hierbij mijn steun betuigen tegen dit doldrieste en onnatuurlijke plan. Ik vind het onbegrijpelijk dat eeuwenoude cultuurhistorische landbouwgebieden met schitterende vergezichten worden opgeofferd voor achter een tekentafel ontwikkelde plannen met foutieve ideeën over wat natuur is. Die misvatting is het idee dat grasland geen natuur is. Maar gras is puur natuur en mensen kunnen er uitstekend in recreëren. Ik hoop dat jullie actie nog iets uithaalt; mijn steun hebben jullie zeker.

Wij vinden dat het stukje midden-delfland, ter hoogte van de woudweg gewoon in oude staat moet blijven, dus "natuurlijk groen". Het geld kan daar door bespaard worden en dus beter besteed.

Hier bij meld ik mij aan bij het helpen in de strijd tegen het bos en het moeras langs de Woudweg.

Met belangstelling heb ik het artikel in "Maasstad" d.d.: 28 september 2005 gelezen. Een prima initiatief waarvan ik hoop dat het tot succes leidt. Reeds meer dan 10 jaar geleden heb ik de Schiedamse gemeenteraad en de bewoners van de Woudweg aangeschreven en opgeroepen tot verzet tegen de plannen om de prachtige weilanden/polders tussen de Woudweg en de Mina Krusemanstraat /Kasteelweg te Schiedam Noord te veranderen in – zoals het toen heette- extensief recreatiegebied (plassen, moerassen, riet en een enkel voet-/fietspad). Er is destijds slechts door een enkeling gereageerd. Maar intussen zijn de koeien eruit verdwenen en ligt het gebied in feite een beetje te verpieteren. Schapen en paarden zijn er (tijdelijk?) voor in de plaats gekomen. Uit recreatief, educatief, cultureel en historisch oogpunt is het eigenlijk volstrekt onaanvaardbaar dat op een dergelijke banale wijze wordt omgegaan met de spaarzame authentieke gebieden die Schiedam nog heeft. In feite heeft de gemeente dit gebied gewoon verpatst aan de Reconstructiecommissie Midden Delfland: van enig verzet tegen de plannen is eigenlijk nooit sprake geweest. Zoals men zich -terecht- verzet tegen bovengrondse aanleg van de A4, zo had men zich ook moeten verzetten tegen aantasting van dit prachtige stuk polderlandschap.

Tot zover een aantal reacties van sympathisanten !

Oktober 2005